

Voor een ander - Derek Otte & Rass King

“Wat gij niet wil dat u geschiedt...” Maar we doen het lekker toch. Terwijl we allemaal maar zielen zijn, verpakt in water en sterrenstof. We komen voort uit voorbij en gaan in cirkels richting later... Het zijn de stukjes van onszelf die we overal achterlaten, onze woorden, onze daden, wat we geven, wat we krijgen. Die plaats, tijd en fysieke verschijningsvorm ontstijgen.

Wie is onderweg de één, wie is onderweg de ander? Hoe veel van jou ben jij nog, als je continu verandert? Welke versie van jezelf, definieert de ware jij en als jij daarop geen antwoord hebt, waarom eis je dat van mij...

*Voor een ander ben ik ook een ander...
Ben alleen mezelf voor mezelf...
Veel te weinig uitgestoken handen...
Houden van, houden we vaak voor onszelf.*

We zijn indrukken en ontmoetingen, althans, het resultaat. Je kunt je afvragen hoe veel van jou er buiten jou bestaat... Bewust of onbewust; hoe veel je deelt, hoe veel je neemt... Het één en ander maakt een vreemde vreemd genoeg iets minder vreemd. Het maakt ons onderdeel van een geheel, minder zelf en méér elkaar. Al gaat dat inzicht vaak verloren, tussen werkelijk en waar.

We leren elkaar te reduceren om onszelf beter te voelen. Om onderlinge angst en haat vooral te blijven voeden. Terwijl we spiegels voor elkaar zijn en bij het kijken heel misschien... schrikken van hetgeen we bij diegene zien. Splinters van onszelf, als dat werkelijk de coupe is... Zegt dat misschien precies waarom een ander nooit genoeg is.

*Voor een ander ben ik ook een ander...
Ben alleen mezelf voor mezelf...
Veel te weinig uitgestoken handen...
Houden van, houden we vaak voor onszelf.*

Of zoeken we juist herkenning en vinden we onvervuld verlangen? Sluiten we elkaar op in verwachting en houden we zó onszelf gevangen? Dat het gaat om wát je bent en niet zozeer om wie... je worden wil of kán, omdat het gaat om energie. Wellicht gaat het bij een omslag om de wil een boek te lezen... Maar voor het antwoord op die vraag, moet je bij een ander wezen.

*Voor een ander ben ik ook een ander...
Ben alleen mezelf voor mezelf...
Veel te weinig uitgestoken handen...
Houden van, houden we vaak voor onszelf.*